

Samma:

Pleisterplaats voor reizigers, zoekers en voor hen die verdwaald zijn

Deel 2

Intro

In 2022 is een bezinning op gang gebracht over de toekomst van Samma in Gouda. Een van de uitkomsten van die bezinning is een krachtige samenvatting van de idealen die al vijftig jaar met Samma meegaan.

In vijftig jaar is Samma, onder de bezielende leiding van Irene Klein Haneveld, uitgegroeid tot een naam die staat voor een

brede missie: op allerlei manieren mensen in contact brengen met God.

Even terug in de tijd

Begin zeventiger jaren, midden in de hippietijd, kwam Leo Slingerland, een Goudse rechercheur van politie, veel in aanraking met hippies, die in kraakpanden zaten. Leo was christen en nodigde een paar van die hippies bij hem thuis uit om over het geloof te praten. Dit werd een enorm sneeuwbaaleffect en binnen de kortste keren zat zijn gewone doorzonkamer vol met soms wel 70 hippies, die tot geloof kwamen, samen zongen en de Bijbel bestudeerden. Om een alternatief te bieden aan het hangen in een kraakpand werd in 1972 een klein pandje gehuurd voor een tientje in de maand. Dat was het begin van 'de Bijbelsjop' in een klein steegje in de binnenstad van Gouda. In mei 1972 werd stichting Samma opgericht met een beginkapitaal van fl.150,-. De winkel verplaatste zich in de jaren daarna nog drie keer om uiteindelijk in een prachtig pand aan de Turfmarkt terecht te komen.

Samma

Over Samma staat maar één tekst in de Bijbel, 2 Samuel 23 vers 11:

"Toen de Filistijnen zich te Lechi verzameld hadden - daar was een land, vol linzen - en het volk voor de Filistijnen vluchtte, ging Samma midden op dat stuk land staan, wist het te behouden en versloeg de Filistijnen; een grote overwinning schonk de Here." (NBG51)

Bij Samma in Gouda hebben ze de Filistijnen ook vaak genoeg zien komen en soms zagen ze de mensen om hen heen vluchten of hadden ze zelf die neiging. Maar ze zijn ervan overtuigd dat God hen dit stukje vruchtbare grond heeft gegeven. Het allerbelangrijkste is dat de overwinningen niet bij hen vandaan komen, maar dat de Here een grote overwinning heeft gegeven. Zij hoeven alleen maar te blijven staan op hun stukje grond.

Onze droom

Het overzicht van de geschiedenis en visie van Samma mondt uit in de volgende droom voor de komende vijftig jaar:

Een zichtbare plek, gedragen door de kerken

Samma wil een plek zijn voor interkerkelijke activiteiten en eenheid in de verscheidenheid stimuleren. Een plek waar de verschillende kerken een middelpunt kunnen vinden. Om dit te kunnen realiseren wil Samma samenwerken met kerken die de missie en visie van Samma willen dragen.

Samma wil ruimte geven, uitblinken, en verbinden. In de bijlage werken we dat iets verder uit.

In dit document willen we deze missie en droom meer praktisch invullen. Daar hoort natuurlijk ook een financieel plaatje bij. We gaan ervan uit dat die twee samen, kerken en christelijke gemeenten in Gouda voldoende vertrouwen geven om zich voor langere tijd aan Samma te verbinden. Wij gaan voorlopig even uit van een periode van vijf jaar.

Het is mooi om te zien dat Samma, als platform waar christenen van verschillende kerken en gemeenten met elkaar samenwerken om hun woonplaats in contact te brengen met God, niet uniek is. [CityMovements](#) brengt steeds meer van dit soort initiatieven bij elkaar.

Medewerkers van deze initiatieven kunnen van elkaar leren, elkaar inspireren en motiveren op basis van de drie kernwaarden van CityMovements: heel de kerk, heel de stad, en heel het Evangelie.

Samma is altijd al een ontmoetingsplaats voor een kleurrijk palet aan kerken en christelijke gemeenten geweest. De winkel staat open voor iedereen en met bijv. de MarktAkte en het PaasOntbijt en alle publiciteit die daarbij hoort, hebben in de afgelopen vijftig jaar heel veel Gouwenaren Samma leren kennen als een open en creatieve christelijke broedplaats. Het Evangelie is daarbij altijd meer geweest dan alleen het woord. Naast een luisterend oor vonden mensen bij Samma ook een veilige plek voor een stage- of werkervaringsplaats, taallessen etc.

Pleisterplaats

Samma is altijd een plek geweest waar iedereen welkom was voor een kop koffie, een luisterend oor, en eventueel een gebed. Deze gastvrijheid wordt gedragen door het verlangen om mensen met God in contact te brengen. Dit verlangen wordt gedeeld door alle deelnemers aan het Gouds Evangelisatie Overleg.

Die pleisterplaats willen we graag behouden. Kerkmuren mogen daarbij geen rol spelen. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Maar voor heel veel mensen in Gouda is de drempel om met die liefde in contact te komen best hoog. Zij vragen zich waarschijnlijk best weleens af wat de zin van het leven is, maar zij lopen voor een antwoord op die vraag niet automatisch een kerk binnen. Samma wil die zoekers graag bereiken met een programma met zowel heel praktische diaconale als meer filosofische onderdelen.

Wij geloven van harte dat een persoonlijke relatie met Jezus het ultieme antwoord op al onze zingevingsvragen is. Dat is wat alle deelnemers in pleisterplaats Samma verbindt. We accepteren dat niet elke zoeker naar zingeving de stap naar het christelijke geloof en/of de kerk zal maken maar we hopen dat we die stap in ieder geval als realistische optie onder de aandacht van zoekers naar zingeving kunnen brengen.

Om een breed publiek aan te kunnen spreken wil Samma een divers programma van activiteiten en bijeenkomsten bieden. Dat kan alleen als een (groot) aantal kerken en christelijke gemeenten zich hieraan voor langere tijd durft te verbinden, zowel praktisch als financieel.

Samma biedt de ruimte maar de deelnemers zorgen voor de invulling.

De winkel

Om de vrije inloop te behouden, blijft de winkel open. De winkel maakt dat mensen spontaan even binnenlopen maar levert ook een belangrijke financiële bijdrage aan het werk van Samma als Pleisterplaats. De inrichting en het assortiment is in de vijftig jaar dat Samma bestaat wel vaker aangepast. Dus als dat nodig is kan dat altijd. Maar voorlopig gaan we nog even uit van een Bijbelshop met Bijbels, boeken, kaarten, en cadeautjes. Samma wil bezoekers blijven verrassen en zo iets van Gods creativiteit laten zien. Die kunnen bezoekers vervolgens weer uitdelen aan de mensen om hen heen.

Praktische hulp

Naast een creatief assortiment en een luisterend oor, willen we in Samma graag een (werk)plek bieden aan diaconale projecten zoals bijvoorbeeld het Burennetwerk of Stichting Present. De eerste gesprekken daarover waren heel positief.

Dit past heel goed bij de al bestaande activiteiten van Samma in samenwerking met Gouda Bruist, met de inzet van Samma voor asielzoekers, Samma als stage- of werkervaringsplaats etc.

Daarnaast kan de praktische hulp ook zichtbaar worden door tweedehands boeken, muziekdragers, of andere producten aan te bieden, of door weggeefkasten in te richten. Samma heeft al een flinke tafel met tweedehands boeken voor een 'wat-heb-je-er-voor-over prijs'. Dit soort initiatieven sluit mooi aan bij zoekers met een beperkt budget maar ook bij een groeiende nadruk op vermindering van afval en hergebruik van producten.

Activiteiten

Samma wil graag een veilige plek zijn voor mensen die bezig zijn met zingevingvragen. Samma loopt graag een eindje met deze zoekers op. Daarbij delen we, als de ander daar ruimte voor biedt, graag van de antwoorden die wij gevonden hebben maar we dringen die antwoorden niet op.

Met een breed palet aan activiteiten wil Samma een 'logisch' startpunt worden voor zoekers naar de zin van het leven. Dit past helemaal bij de bekende en brede doelstelling van Samma: "op allerlei manieren mensen in contact brengen met God."

Om een idee te geven van activiteiten die binnen Samma als pleisterplaats voor zoekers een plek kunnen krijgen hierbij een aantal suggesties:

- Alpha kring
- Marriage course
- Scheidingscafé
- Taalcursus
- Ongeneeslijke godzoekers
- Inleiding tot de muziek van Bach
- Zin in moderne literatuur (leeskring)
- Zin in (moderne) kunst
- Opvoeding en gezin
- Stress
- Geloven in de Middeleeuwen (de Bijbel in middeleeuwse kunst)
- Bidden, waarom zou je?
- Leeskring Spreuken van Salomo
- Leeskring Russische schrijvers (Dostojevski en anderen)
- Filosofie voor Dummies (Inleiding filosofie)

- De Bijbel in de Goudse Glazen
- Rondetafelgesprekken (over actuele Goudse (?) thema's, motivatie, en zingeving)
- Lezingen door en/of gesprekken met/over 'influencers' die bij jongeren populair zijn
- Zin in (pop)muziek
- Cursus voor Levenskunstenaars

Met een beetje creativiteit is deze lijst nog veel verder uit te breiden. Maar voor de planning en uitvoering is Samma afhankelijk van de inzet van de deelnemende gemeenten.

De organisatie van dit soort activiteiten ligt bij de deelnemende gemeenten.

Wij roepen deelnemende kerken en (wijk)gemeenten op om zelf met initiatieven te komen die passen binnen Samma als Pleisterplaats voor zinzoekers. Als elke deelnemer één of twee activiteiten oppakt, bijvoorbeeld tien keer per jaar een ronde-tafel gesprek of vijf keer per jaar een leeskring, dan hebben we al een mooie start!

We willen graag onderzoeken of in ieder geval een aantal van deze activiteiten opgenomen kunnen worden in het lesaanbod van de Goudse Open Universiteit.

PaasOntbijt

Het PaasOntbijt is inmiddels een begrip in Gouda en (ver) daarbuiten. Deze activiteit is binnen Samma ontstaan en we willen deze activiteit, in samenwerking met de Goudse ondernemers en de gemeente Gouda, graag blijven ontwikkelen. Het PaasOntbijt is één van de meest verbindende activiteiten binnen stichting Samma. Dat geldt zowel voor de vrijwilligers uit een groot aantal Goudse kerken en gemeenten, en voor alle gasten die we mogen verwelkomen.

Fulltimer beschikbaar

Na een zoektocht van bijna een jaar heeft Amber Groenewegen zich beschikbaar gesteld. We zien haar fulltime komst als een bevestiging van onze visie voor de toekomst van Samma. Daarom hebben wij de geloofsstap durven nemen Amber Groenewegen per 1 oktober in dienst te nemen. Zij gaat de dagelijkse leiding van Samma op zich nemen.

Financiën

Samma is een begrip in Gouda. Die plek willen we graag behouden. Vanzelfsprekend zijn daar kosten aan verbonden. We betalen een lage huur maar er is wel wat achterstallig onderhoud. Een deel daarvan komt voor rekening van de huurder, Samma dus. Daarnaast zijn er de algemene kosten voor gas, water en elektra, verzekering, aansprakelijkheid, personeel, vrijwilligers etc.

Doorlopend

Jaarlijkse lasten (exclusief PaasOntbijt)

Huur	17.000
Gas/Water/Elektra	7.500
Kosten vrijwilligers	4.500
Overig (bankkosten, abonnementen, verzekeringen etc.)	6.000
Totaal zonder betaald personeel	€ 35.000
1 fte personeel	30.000
Totaal	€ 65.000

Inkomsten (exclusief PaasOntbijt)

Huur bovenverdieping	8.000
Resultaat uit winkerverkoop	20.000
Bijdrage kerken toegezegd (stand 1 juli 2023)	8.300
Particulieren toegezegd (stand 1 juli 2023)	10.500
subtotaal	€ 46.800
Tekort, nog te dekken door extra bijdragen kerken en particulieren	18.200
	€ 65.000

Toelichting lasten en inkomsten:

Doordat Irene haar dagelijkse werkzaamheden gaat stoppen hebben we 1fte nodig als bedrijfsleider/ster. Ten opzichte van de afgelopen jaren is dat een extra kostenpost van € 30.000.

Het afgelopen jaar (2022) hebben we van kerken € 1.500 ontvangen (naast de bijdragen voor het PaasOntbijt) en van particulieren en de giftenpot in de winkel € 7.500.

Door de oproep van dit jaar Samma te ondersteunen om zekerheid te krijgen dat we de vaste lasten kunnen voldoen uit giften hebben we inmiddels van kerken € 8.300 (inclusief energiebijdragen) en van particulieren € 5.300 extra (dus met de jaarlijkse toezeggingen totaal € 10.500) toegezegd gekregen. Samen maakt dit al € 18.800 en zijn de vaste lasten en een deel van de personeelskosten gedekt.

Met de beslissing om door te gaan met Samma komen we ook nog voor een aantal eenmalige investeringen te staan. Het kassasysteem is sterk verouderd en wordt niet meer ondersteund. De gaskachels zijn slecht en moeten zowel in de winkel als boven vervangen worden door een ander systeem. En zo hebben we nog een aantal zaken op te lossen. Een inschatting van deze investeringen:

Eenmalig

Winkel (vloer, verwarming, wc, keukenblok, kassasysteem etc.)	17.500
Bovenverdieping (badkamer, warmwatervoorziening, verwarming etc.)	7.500
	€ 25.000

In vertrouwen hebben we inmiddels het besluit genomen om Amber als bedrijfsleidster aan te stellen. Wat een mooie stap, maar

alles bij elkaar is dit geen geringe praktische en financiële opgave maar vanuit ons gedeelde verlangen om Gouda met God in contact te brengen moet het mogelijk zijn om deze kosten gezamenlijk te dragen.

Onze vraag aan jullie:

1. Welke activiteit(en) zouden jij en jouw gemeente kunnen/willen bijdragen?
2. Hoeveel zouden jij en jouw gemeente kunnen/willen bijdragen aan de eenmalige en de structurele kosten van deze visie?
3. Heb je suggesties voor particulieren, stichtingen of fondsen die eventueel ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan de eenmalige of structurele kosten van deze visie?

Jullie aan zet

Als je deze visie ondersteunt begrijp je dat we je hulp heel hard nodig hebben.

Heb je nog geen jaarlijkse toezegging gedaan of wil je je toezegging verhogen, vul dan dit [formulier](#) in.

Voor opmerkingen of vragen: info@samma.nl

Meer achtergrondinformatie is te vinden op:

www.samma.nl De algemene website van Samma

www.typischsamma.nl De geschiedeniswebsite van Samma

www.paasontbijtgouda.nl Het PaasOntbijt geschiedenis en toekomst

www.sammamamma.nl Een podcast serie met Irene over verleden, heden en toekomst.

Facebookpagina's:

Bijbelshop Samma: <https://www.facebook.com/bijbelshopsamma>

<https://www.facebook.com/groups/202269796534454>

PaasOntbijt Gouda: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090918783537>

Instagram:

<https://www.instagram.com/samma.bijbelshop/>

<https://www.instagram.com/paasontbijtgouda/>

Bijbelshop Samma, Turfmarkt 18, 2801 HA Gouda.

tel: 0182 523672 - website: www.samma.nl - email: info@samma.nl

Bankrek. NL42 RABO 0116924942 - Kvk: 29036940 - Btw nr. 0029 14839B01

Bijlage: De visie van Samma

Samma wil graag een lichtpunt zijn in de binnenstad van Gouda. Samma wil, naast alle bestaande initiatieven waar al veel waardering voor bestaat, met nieuwe projecten invulling geven aan het zichtbaar aanwezig zijn in de stad. Samma heeft daarbij tot doel om op eigentijdse wijze mensen middels tal van activiteiten de liefde van Jezus Christus te laten zien.

Het gaat bij Samma concreet om:

1. Ruimte geven.

- a) aan God om door mensen en middelen te werken.
- b) een plek in de stad van en voor God
- c) persoonlijk aan mensen (zichzelf mogen zijn).
- d) "lucht geven" (op adem komen)
- e) aan ideeën

2. Uitblinken.

- a) voor God. Hem laten zien als de geweldige God die Hij is, als fantastische Schepper en als een God die onvoorstelbaar veel van mensen houdt, in plaats van een God die tegen van alles is en veroordeelt.
- b) organisatie: alles professioneel en zo goed mogelijk doen
- c) evenementen, door ze zo goed en bijzonder mogelijk uit te voeren
- d) persoonlijk: je mag je je beste zelf zijn. Zoals God je heeft bedoeld.

3. Verbinden.

- a) God en mensen (evangelisatie en geestelijke groei)
- b) christenen aan elkaar, jong aan oud, verschillend in kleur, stijl, traditie en smaak
- c) christenen en niet-christenen
- d) organisaties en kerken met elkaar
- e) de juiste mensen/ organisaties met elkaar in verbinding brengen.